

13^η Μαρτίου
Ημέρα Μνήμης Ηρώων Μαθητών

Είναι κάποια παλικάρια, που κάθε χρόνο, Μάρτη μήνα, μας στηρίζουν ηθικά και πολιτιστικά. Είναι κάποιες λεβέντισσες ψυχές που με αυταπάρνηση μπολιάζουν τις μέρες μας με καθαρίο αέρα ελευθερίας.

Πετράκης Γιάλλουρος, Ανδρέας Παρασκευάς, Αριστείδης Χαραλάμπους, Πετράκης Κυπριανού, Παναγιώτης Τουμάζος, Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Πανίκος Δημητρίου, Λοΐζος Λοΐζου: ΟΛΟΙ μαθητές.

Η 13^η Μαρτίου είναι ημέρα θύμησης για τους μαθητές που, στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της πατρίδας μας, όρθωσαν ανάστημα αντιστρόφως ανάλογο της ηλικίας τους. Είναι μια μέρα τιμής στους μαθητές που, φορώντας ακόμα τη στολή του σχολείου, επέλεξαν να βοηθήσουν το νησί μας με μόνο όπλο την αφοβιά, το θάρρος, την ανδρεία.

Κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., νεαροί μαθητές εγκαταλείπουν τα θρανία τους, κλείνουν τα βιβλία τους, ξεχύνονται στους δρόμους, γράφουν συνθήματα στους τοίχους. Εμπλέκονται σε πετροπόλεμο με τους Άγγλους αστυνομικούς, διαδηλώνουν με σθένος και μαχητικότητα στους δρόμους, αντιστέκονται με αξιοπρέπεια και περηφάνια για την απελευθέρωση της Κύπρου.

Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί ο δεκαεπτάχρονος Πετράκης Κυπριανού από τη Λάρνακα, του οποίου το όνομα περήφανα κοσμεί το σχολείο μας. Καταζητήθηκε και έδρασε ως αντάρτης με το ψευδώνυμο Λάζαρος στην ορεινή περιοχή της Λάρνακας, μέχρι τη μέρα που έπεσε ηρωικά στο χωριό Ορά. Είχε περικυκλωθεί από Άγγλους στρατιώτες αλλά, αντί να παραδοθεί, προτίμησε να δώσει μάχη, οπλισμένος μόνο με κυνηγετικό όπλο, εναντίον των ένοπλων στρατιωτών.

Κατά την τουρκική εισβολή του 1974, νεαροί μαθητές σκοτώθηκαν επίσης, πέφτοντας θύματα της βαρβαρότητας των κατακτητών. Ανάμεσά τους ο δεκαεξάχρονος τότε Λοΐζος Λοΐζου, από την επαρχία Αμμοχώστου. Ανευρέθη, σφιχταγκαλιασμένος μαζί με τον πατέρα του, σε τάφο στην περιοχή του κατεχόμενου χωριού του και πρόσφατα, το 2016, ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA. Πολλοί είναι οι ήρωες αγωνιστές μαθητές, που αντέταξαν ένα βροντερό ΌΧΙ στους καταπατητές των ονείρων τους, δείχνοντάς μας τον δρόμο της Λευτεριάς.

Τούτο το μνημόσυνο των νεαρών ηρώων αγωνιστών θα είναι ωφέλιμο μόνο εάν το μοιρολόι τόσων μανάδων μετατραπεί σε τραγούδι που θα μας θυμίζει τον πολιτισμό, τις ηθικές αρχές και αξίες που μας κρατούν ενωμένους. Μόνο εάν υιοθετήσουμε υγιή πρότυπα προσφοράς και ανιδιοτέλειας, θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτητικές συνθήκες της εποχής μας. Τότε θα μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, βγαίνοντας από τον λήθαργο της απάθειας και της αδιαφορίας.